

DE BOVEN-EHELLE

1. Neem de Rue Fernand Wolf tegenover de parking naast het voormalige gemeentehuis. Voor de bocht (tussen de huizen nr. 13 en 15) komt aan je linkerkant het smalle kerkpad uit. Dat begint in de Rue de France, recht tegenover de kerk (tussen nr. 94 en 96). Het loopt verder aan de rechterkant van de Rue Fernand Wolf tussen nr. 18 en 20 als de Ruelle Pauchet. Dat pad sla je in. Aan je linkerkant heb je een mooi vergezicht. Met je kijker kan je van hieruit, 's morgens vroeg en 's avonds laat, het wild aan de rand van het bos observeren.
2. Links van het pad, ingeklemd tussen hagen, bots je op een pareltje van landelijke schoonheid, een fontein met een drinkbak in 'blauwe steen van Givet'. Als de bron niet droog staat, klatert het heldere water uit een ijzeren pijp in de langwerpige drinkbak voor het vee. Maar pas op: 'eau non potable' staat er op het bord te lezen.
3. Iets verderop aan je rechterkant een tweede pareltje van rustieke schoonheid. Een eenvoudig houten hekje staat er idyllisch bij, mijmerend onder een meidoornboog. De majestueuze notenboom in de wei erachter kijkt er vaderlijk op neer.
4. Nu kom je op een grasveldje met een bank. Volg het pad dat vertrekt achteraan rechts. Het smalle wegeltje loopt achter de tuinen van de huizen langs de Rue de France (vroeger Rue du Canton). Vlak voor het haaks afbuigt naar de straat, zie je een grote, ronde stenen put aan je linkerkant. Waarschijnlijk een oude grassilo.
5. Je komt nu in de Rue de France. Volg die naar links tot bij de Sint-Jozefskapel uit 1875. Ze wordt geflankeerd door twee wilde kastanjes. Ga rechts van de kapel en dan onmiddellijk rechtsaf achter het pittoreske, met klimop begroeide huis. Weinige meters verder neem je het pad aan je rechterkant. Het begint dadelijk licht te dalen en plots sta je voor een grote stenen waterbak waarin onafgebroken water klatert. De bron die het water levert ligt wat hogerop in de wei (de eerste bron, er zullen er nog twee volgen langs dit pad). Bewonder de eenvoud van de constructie: vier arduinblokken van verschillende dikte, mooi in elkaar gepast. Uit een gat onderaan stroomt het water vrij over het pad in een tweede, kleinere vergaarbak, links van de weg. En vandaar zoekt het zijn weg naar het dal.
6. En nu het bos in, zij het langs de rand ervan. Rechts een smalle strook loofbos, waar je doorheen kijkt, en links eerst loofbos en dan,

achter de haagbeuken, glooiend, het sparrenbos. Je loopt door tot op de eerste viersprong (eerste afslag), en daar ga je naar rechts. Je komt uit bij de eerste huizen van de Rue Gilbert Godefroid, bij het processiekruis. En zo beland je weer in de Rue de France, vlak bij de vakantiewoning.

7. VARIANT A (1 uur 15) - VARIANT B (1 uur 30)

VARIANT A

7. Sla niet rechtsaf, maar steek het dwarspad over. Een korte, steile duik en je staat voor een beekje dat rechts van het pad ontspringt (tweede bron). Het mondt uit in de Echelle-beek bij de Pompage, langs de grote weg naar Bourseigne-Neuve. En die mondt uit in de Houille, beneden bij het wad in de bocht van de weg. Steek het beekje over. Het pad stijgt door een gemengd loofbos.

8. En dan ontvouwt zich aan je linkerkant een prachtig panorama, over het Bois Le Taureau en de vallei van de Houille tot in Frankrijk. Voor wie een kijker heeft, ook weer een interessante plaats om het wild te observeren van aan de rand van het open eiken-, beuken-, en lijsterbes-senbos. En dan weer het bos in. Neem het eerste pad rechts en je komt uit op de vijsprong van de Robaumont, waar je het asfaltpad neemt dat naar de Rue Godefroid leidt en de eerste huizen van het dorp.

VARIANT B

7. Vervolg je weg. Dadelijk kom je uit op een breder pad. Sla niet rechtsaf, maar loop rechtdoor. Het pad daalt. Wat verder, onder het pad aan je linkerkant, ontspringt de derde bron die je op deze wandeling tegenkomt. Ook dit beekje stroomt naar de Echelle-beek, beneden bij de grote weg.

8. Na een tijdje lopen door gemengd loofbos kom je op het pad dat naar de Beneden-Echelle leidt en eindigt bij het wad door de Houille. Sla hier rechtsaf. Het pad stijgt nu geleidelijk door het loofbos en later sparrenbos.

9. Op de volgende driesprong ga je weer rechtsaf. Je loopt tussen de twee stacaravans door en bent aan de rand van het bos. Van hieruit slingert een rijkelijk begroeid graspad zich tussen de weiden door naar het dorp in de verte. Hou toch nog even halt om van het panorama te genieten, vooraleer je de asfaltweg bereikt naar de Rue Godefroid en de vakantiewoning.

